

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ



*«Με τις αυλές και τις ντουλάπες τους τα σπίτια και μια καταγωγική
δύναμις
Απαλείφει αργά τ' αποτυπώματα της οσμής που αφήσανε
Στα προπατορικά ελαιοτριβεία των σκληρών της Γέρας χεριών
δάχτυλα»*

Οδυσσέας Ελύτης, *Δυτικά της Λύπης*

«Μνημονεύουμε Οδυσσέα Ελύτη»

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Ώρα: 6:30μμ

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πειραματικού

Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ομιλίες:

- Μιχάλης Τσάκαλος, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης:
«Η απήχηση του έργου του Οδυσσέα Ελύτη στον απλό αναγνώστη».
- Παναγιώτης Σκορδάς, Φιλολόγος, καθηγητής του Μουσικού Γυμνασίου Μυτιλήνης: «Οδυσσέας Ελύτης. Η γοητεία του απρόβλεπτου».
Ποιήματα απαγγέλουν οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης Σοφία Σκορδά και Δέσποινα Τζηλιάλη.
- Δημήτρης Πατίλας, Φιλολόγος: «Οδυσσέας Ελύτης. Ο Ήλιος, ο Ηλιάτορας. Ένα διαχρονικό χορικό τραγούδι».
- Τζάνος Στεφανέλλης, Φιλολόγος: «Στιγμές από τη ζωή του και το έργο του Ελύτη». Προβολή οπτικού υλικού.

Η Χορωδία και η Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης θα αποδώσει τα μελοποιημένα ποιήματα:

«Ένα το χελιδόνι»

«Του μικρού Βοριά»

«Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ»

«Το μαγισσάκι»

«Όμορφη και παράξενη πατρίδα»

- Υπεύθυνος Χορωδίας: Αντώνης Βερβέρης
- Υπεύθυνος Ορχήστρας: Χρήστος Παναγιωτάρας

Παρουσίαση –Συντονισμός: Αθανάσιος Καλαμάτας

Σκίτσο: Αντώνης Πρωτοπάτσης